

Ovezande 11-06-2011

Afgelopen vrijdagavond heeft er een bijzondere gebeurtenis plaats gevonden.

**Jan Rentmeester** heeft als eerste het keizerschap binnen gehaald op de staande wip sinds de oprichting van Willem Tell in 1874.



Jan kon keizer worden daar hij in 2009 en 2010 koning geworden was. En hij had zin in de keizerstitel, het eerste schot gelijk de vogel naar beneden. Maar hij kreeg gelijk in de 1<sup>e</sup> ronde concurrentie van

Lau Rentmeester en in de 2<sup>e</sup> ronde van Frank Rentmeester. Daarna bleef het even stil, pas in de 6<sup>e</sup> en 7<sup>e</sup> ronde kwamen daar Hans Franse en Dennie Boonman bij. Na de eerste 10 ronden waren er dus 4 schutters die in aanmerking konden komen voor de koningstitel en 1 voor de keizerstitel. Het was in de 20<sup>e</sup> ronde dat de beslissing viel in het voordeel van Jan en dus de 1<sup>e</sup> keizer sinds de oprichting in 1874 van Willem Tell. In de daarop volgende ronde deed Lau Rentmeester de koningsvogel vallen en werd koning 2011. Wessel de Puyt feliciteren we met de koningstitel voor de Jeugd, in de 19<sup>e</sup> ronde gaf hij de andere kampers het voorbeeld hoe het moest.



Koning Lau Rentmeester, jeugdkoning Wessel de Puyt en Keizer Jan Rentmeester

Wij feliciteren alle 3 de schutters met het behalen van hun titel en in het bijzonder Jan met deze bijzondere titel en zullen hem binnenkort een uniek keizersbord overhandigen.